

Op het Zand

Door Den Haag loopt de Laan van Meedervoort, ofte wel de Laan van Enzovoort maar vooral de Laan van Minder Soort. Van oudsher is die beroemde laan de scheidslijn tussen arm en rijk, tussen klei en zand, tussen Hagenees en Hagenaar, tussen Jacobse en Van Es en Lodewijk van Avezaath. Over de klei en zijn 'ordinaire' bewoners is niet in de laatste plaats dankzij de hedendaagse strip-held Haagse Harrie al veel gezegd en getekend maar over het 'nette' volk op het zand is de laatste tijd minder aan het papier toevertrouwd.

De fotograaf Gerhard van Roon en de journalist Lars Kuipers voorzien ruimschoot in dit gemis met hun volgende week bij de Uitgeverij De Nieuwe Haagsche te verschijnen boek 'Op het Zand.' Daarin wordt met prachtige zwart-wit foto's een uiterst sfeervol en af en toe zeer geestig beeld geschapen van de bewoners van Benoordenhout, Archipel, Marlot en andere Haagse zanderijen. Wel eens gehoord van het Damesleesmuseum? Een bibliotheek aan het Nassauplein, in 1894 opgericht door twaalf dames uit de betere



kringen. Het boek geeft een prachtig inkijkje in deze bijzondere oase zonder computers. Maar ook de uit 1802 stammende sociëteit De Witte aan het statige Plein komen aan bod. En natuurlijk sigarenwinkel C. de Graaff, tegenwoordig gedreven door Yvonne van Horssen. Sinds een jaar kan er worden gepind.

Ook voor de exentrieke liefhebberijen van de zandbewoners, zoals het Rozenconours in het Westbroekpark, de jaarlijkse zeepkistrace voor de jonge bewoners van Benoordenhout of de Beaujolais Primeur Proeverij in de bunker van slijter Kees van Hondel op het Willem Royaerdsplein, hebben de auteurs oog. Het wonderlijkste gezelschap is de Mixed Grill Kegelclub, opgericht op 15 november 1964. De leden beoefenen hun favoriete sport in de kelder van de Witte. Bij elke 'strike' roepen ze „Zwijntje!” omdat er dan een lamp in de vorm van een varken oplicht.

Menzo Willems

Wilt u reageren of heeft u een kwestie voor Haagse Sagen? Mail naar haagland@telegraaf.nl of bel 070-3891009.